



„Kijk Ans, dié bromfiets wil ik hebben!”

Ans en Jan zijn nu 2 jaar getrouwd. Veel van hun dromen zijn verwezenlijkt maar er blijven, zoals in elk jong gezin, nog altijd on vervulde wensen. En dat is maar goed ook, want anders zou het leven dor en saai worden.

Eén van die wensen is een bromfiets. Jan heeft het er al zo lang over, maar Ans durft nog niet erg. Elke Zaterdagmiddag gaan ze samen winkelen in de buurt. Dat is een vaste gewoonte van dit paar, waarbij menige wens uit het verleden vervuld is geworden.

De laatste weken blijft Jan steeds maar stilstaan bij die bromfietsetalage. Ans weet wel waarom. Jan ook. Het is zover. Op hun budget is een overschot, waar bijna een bromfiets af kan.... En daarom..... Maar luistert U zelf maar, waar die twee voor die etalage het over hebben...

„Kijk Ans, die bromfiets wil ik hebben!”

„Is dat niet dezelfde, die Kees al jaren heeft?”

„Ja, ik geloof het wel. Die heeft ook een Solex.”

„Daar zie je er wel reusachtig veel van, hè?”

„Ja, logisch, het was de allereerste en de beste. 't Is nu al tien jaar lang de meest verkochte brommer.”

„Ik zie 't al, Jan, jij elke dag op een bromfiets! Dit is toch niet zo'n knallende snelbrommer, hè, want dan ben ik er tegen!”

„Dat is het 'm nu juist! De Solex heeft een lekkere, rustige motor. Hij bromt niet eens, hij snort alleen maar gezellig! En de maximum-snelheid is 30 km per uur. Ze willen 'm niet sneller maken. Dat zou bij het verkeer van tegenwoordig niet verantwoord zijn. En 30 km is nu net een lekker gangetje. Moet je je voorstellen Ans, inplaats van 's morgens en 's avonds een half uur trappen, straks met de Solex een kwartiertje heerlijk brommen. Dat is toch ideaal!”

„Ja, als je maar voorzichtig bent!”

„Kind, de Solex is even veilig als een gewone fiets! De oude Bikkers rijdt er toch ook op en die is al vijf en zestig!”

„Nou, als die oude Bikkers er op rijdt, moet het ding wel voor honderd procent veilig zijn.”

„Hij vertelde me dat die Solex zo oerdegelijk in elkaar zit!”

„Maar zou hij verder wel voldoen? Ik bedoel.... met de vakantie bijvoorbeeld... als je heuvels op moet?”

„Oom Hendrik van de visclub is er helemaal mee naar de Ardennen geweest - en hij had niet één keer pech met de motor. Die is „zo betrouwbaar als de Nederlandse Bank!”

„Laat die Oom Hendrik er nu maar buiten met zijn sterke visverhalen.”

„De service is ook prima! Ik heb gelezen dat er alleen in Nederland al 300 Solex-service-stations zijn. En elk onderdeelje is steeds overal goedkoop te krijgen.”

„Zeg Jan, daar staat dat de Solex de luxe f 399.50 kost en de standaarduitvoering f 349.50.

Wat is dat een stuk goedkoper dan de meeste andere bromfietsen!”

„Dat zit 'm in de grote omzet. De prijs kan zo laag blijven, omdat er zo reusachtig véél Solexen worden verkocht!”

„En wat kost het rijden met zo'n Solex je nu eigenlijk?”

„Zo goed als niets! Het laagste brandstofverbruik van alle bromfietsen. Je rijdt bijv. al voor 50 cent van Den Haag naar Amsterdam.”

„Zeg, waar zou je 'm moeten stallen?”

„Nou, gewoon in de gang, waar nu m'n fiets staat. De Solex is reuze licht en neemt niet meer plaats in dan een gewone fiets.”

„Kom mee bromfiets-filosoof, ik moet nog boodschappen doen. We stappen toch niet meer van de Solex af!”

Jan en Ans kregen hun Solex en zijn er enthousiast over. Nu merken ze pas goed wat ze al die tijd gemist hebben. Dat zei hun handelaar ook al. De Solex credit-service loste de laatste moeilijkheden op.

